

# Superheld van Heerlen

Wat een mooie dag (zegt Peter) een mooie dag om een strip te tekenen .

Peter is een jongen die veel strips tekent .(5 minuten later) . peter,kom je naar onder (zegt mam)

Hij neemt zijn stripboek mee naar onder en eet wat.

(op school) meester Ivo zegt vandaag gaan we naar de markt. Daar gaan we kijken hoe de vrachtwagens laden en lossen. (op de markt) Ik moet naar de wc (zegt meester Ivo) Ik ga naar dat cafe.(de grond begint te trillen)( Mishectroman komt naar boven)

Dat is de meester (roept iemand) Ik ben Mishectroman(zegt de meester) (even later is de stad verwoest) Wat raar (denkt peter) Dat heb ik vanochtend getekend. Niet zo snel (zegt een stem). Dan komt Hydroman tevoorschijn met zijn laserpistool. Hij schiet tegen het schild van de meester ,maar er gebeurt niets. Hij schiet nog een keer en er komt zoon harde knal dat de meester tegen de uitknop valt van de robot waar hij op zat.(tien seconde later)valt de robot neer.ik kom terug om wraak te nemen.maar voor hij dat kan doen neemt Hydroman

hem gevangen. Hydroman bint meester Ivo vast aan een paal. En komt nog even naar Peter. Ik ben jou superheld uit het verhaal. Wil jij mijn hulpje worden. (zegt Hydroman) ja!!! (zegt Peter) (Even later) help!!!!!!! (zegt een man) Dit wordt je eerste schurk (zegt Hydroman) (even later) hoort hij Peter, wakker worden je hebt je verslapen. Huh, was het een droom. (op school) Ziet hij Hydroman naar de zon vliegen even later ziet hij een grote licht flits. sinds die dag droomt hij alleen nog maar over Hydroman.

**einde**

gemaakt door Liam Finn Tren