

Het was zaterdagmiddag en ik wou even lekker gaan shoppen, je weet wel: kleren kopen, schoenen passen en iets eten in de V&D en dan weer verder met shoppen.

O! Ik heb mij nog niet voorgesteld. Ik ben Supergirl, als je dat niets zegt ken je misschien mijn man: Superman!

Dus, ik was aan het shoppen toen ik bange mensen uit het glaspaleis zag rennen.

Ik wou meteen onderzoeken wat er was dus ik rende er op af.

Toen ik binnenkwam was er niemand tot de bibliothecaresse de trap af rende.

Ik vroeg meteen aan de bange vrouw wat er was.

Ze kon niet zo goed praten -door dat ze zo van streek is- maar dit zei ze: ik...hij....grootte man....geld...hij wou geld...en computers....en mijn tas.

Toen zei ik dat ze rustig moest ademen en toen zei ze iets erger dan ergs de man had een pistool!

Ik rende snel naar de bieb en trof de ravage. Maar helaas geen dief.

Toen hoorde ik boven voetstappen ik rende de trap op naar de muziekschool en daar was hij:

groot gevaarlijk en met een zak vol met spullen op zijn rug wou hij dure instrumenten stelen!

Maar helaas ging dat niet door! Ik trapte hem achter in zijn rug en bond hem vast.

Toen belde ik snel mijn man.

Toen de man weer bij bewust zijn was, wou ik dat hij zijn masker af deed, maar dat was hij niet echt van plan te doen! Maar toen ik begon te dreigen met levenslang deed hij zijn masker af.

SCHRIK! Het is badman!!!!

Die hoorde het gevang te zitten! Hoe is hij eruit gekomen!

Hij zat in de extra beveiligde ruimte. Dat kan niet!!!!!!!

Ik draaide me om om mijn man nog eens te bellen toen ik een scheur geluidje hoorde.

Voor ik het wist zat ik vastgebonden op een stoel!

Die verrekening ging gewoon door met spullen stelen tot dat hij bevriest werd met de bevroesstraal van...

Superman!!!! Hij zag me meteen en maakte me los.

Wat was ik blij dat hij er was! We namen hem meteen mee en stopte hem in de auto. Rechtstreeks naar het gevang!

Voor mijn part mag hij er nog wel 50 jaar blijven zitten. Hij bezorgt toch iedereen een hartaanval!

Nadat we hem hadden afgeleverd waar hij thuishoort ging ik nog even naar de kerk - ja ik ben heel gelovig - om te bidden dat die gast nooit meer uit het gevang zou komen!!!

Door Liza.

*Leuk goed*